

Två vägar

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Matt.7: 3-14

Vi lever i en tid då början och slutet av världshistorien i Bibelns ljus börjar knytas ihop. Israels roll blir allt tydligare och kyrkans avfall allt större. Bruden och Skökan börjar skönjas. Samtidigt framträder de två vägar som Jesus talar om allt tydligare. Ursprunget finns i Lucifers uppror mot Gud, men tudelningen på jordisk nivå sker i syndafallet, och fortsättningen går som en röd tråd genom hela Bibeln. Det handlar om två olika förhållningssätt till Gud, två olika "gudsmöten" och två oförenliga mystiska vägar: Guds väg till människan eller människans egen väg till gudomlighet.

Det handlar om lydnad och trohet kontra olydnad och uppror, om gemenskap med Gud genom Jesus och den helige Ande kontra gudomliggörelse genom den hemliga insikt (gnosis), som ormen lockar till. Ytterst står valet mellan Jesus och ormen, för kvinnans säd och ormens säd ligger i strid med varandra genom Bibeln och hela världshistorien. Att ormen på den breda vägen till gudomliggörelse representeras av en konkret kraft, kundalnikraften, är svårare att upptäcka, men visar bara hur korrekt och konkret Bibelns beskrivning av verkligheten är.

Idag har vi nämligen en långtgående, dold, mystik polarisering i en judisk-kristen andlighet och en indisk-hellenistisk. Den förra baserar sig på Bibeln, omvändelse och pånyttfödelse genom tro på Jesus Kristus, medan den senare framhäver människan och hennes egen potential till gudomliggörelse. Detta sker med hjälp av en inre ormlignande energi, kundalini eller "meditationskraften", som aktiveras genom tekniker hämtade från den indiska yogan. Dessa utgörs av olika kombinationer av speciella kroppsställningar, andningstekniker, koncentrationsövningar och upprepning av korta ord eller böner som man använder för en djupborring in till det innersta av människan och ett tillstånd av förändrat, tomt medvetande.

Detta "rena medvetande" är en förutsättning för "gudsmötet" och öppnar för kontakt med "guider" i andevärlden. Teknikerna har i alla tider använts av mystiker, esoteriker och ockultister i öst och väst och följaktligen också överallt lett till samma typ av "gudsmöte" eller "mystik erfarenhet". Upplevelsen beskrivs i termer av ljus och enhet, och ibland ett nästan euforiskt lyckorus med starka lustkänslor. Man erfar en fullkomlig, icke-dualistisk enhet med ett gudomligt kosmos, ett "Vara" utan egenskaper.

Konsekvensen av denna "mystiska erfarenhet" har varit en starkt växande skara av människor som menar att mystiken är gemensam för alla religioner och att det bortom de lägre manifestationerna av religionernas personliga gudsbilder, finns en gemensam opersonlig gudom, som man benämner GUD, urgrunden, det Ena, Varat, Brahman mm.

Eftersom gudsmötet skett inom människan och inneburit en känsla av fullständig enhet och gemensam identitet har man även övertagit den indiska föreställningen om människans inre gudomliga kärna. Den har olika benämningar beroende på det religiösa sammanhanget: Atman det högre Själv, Buddanaturen, Kristusjaget, Kristusmedvetandet, det inre Varat eller Jag är. Den här mystiska teologin, baserad på den indiska föreställningen om en gudomlig Människa som ett mikrokosmos av ett gudomligt makrokosmos, går igen i alla mystiska, ockulta eller esoteriska traditioner över hela världen och igenom alla tider. Den fanns hos gnostikerna, som urkyrkan med Ireneus i spetsen förde en segsliten kamp emot på 200-talet. Den är kärnan i all såkallad nyandlighet och omfattas även av den skara av liberala teologer som utövar någon form för djupmeditation: yoga, transcendental meditation, zenmeditation eller kristen djupmeditation, dvs kontemplation.

Djupmeditation i en eller annan form har nämligen visat sig vara en effektiv missionsmetod! Redan på 1980-talet konstaterade Johannes Aagaard, docent i missionsteologi vid universitetet i Århus, att hinduismen blivit Danmarks andra religion till följd av yoga, TM och andra hinduiska meditationsmetoder. Med de såkallat neutrala teknikerna följde en religiös referensram som utövarna småningom tog till sig. Den "kristna djupmeditationen" går liksom zenmeditationen tillbaka till yogan.

Genom kontemplationen tränger nu den här människocentrerade, universella mystiken allt längre in i den evangelikala kristenheten. I enhetens och kärlekens namn integreras en antikristen andlighet med kristendomen både på nationell och internationell nivå. Oförmärkt förs allt flera kristna över på den

planhalva som domineras av österländsk mystik, nyandlighet och hedendom. Huvudaktörerna är personer som haft en inre gudsupplevelse på kundaliniormens väg. Ofta är det just buddistiska eller katolska munkar som har en framträdande roll i interreligiösa dialoger på toppnivå och ekumeniska samtal på nationell nivå, vilket inte är så märkligt. Katolska kyrkans teologi förändrades radikalt i och med det andra Vatikanconciliet, som påverkades av Karl Rahner, Teilhard de Chardin och andra anhängare av en liberal och mystik teologi. Det var då man började tala om "anonyma kristna" och Kristus-Ordet i botten på andra religioner. Man skiljer då mellan Jesus och Kristus, vilket enligt 1 Joh. 4:2-3 är utmärkande för Antikrists ande. En titt på hemsidan för the World Community of Christian Meditation, www.wccm.org/, visar på samarbete med Dalai Lama, kurser i yoga mm.

I Sverige ökar det katolska inflytandet genom retreatar, kloster och många mindre kommuniteter. "Vår uppgift är att vittna om kontemplation. Den gäller inte bara för klosterfolk, utan för alla människor, därför att i kontemplationen finner man Gud och tar emot Hans barmhärtighet", sa en representant för Johannesbröderna, som tidningen Världen idag skrev om 25 augusti 2006.

Är det **det** uppdraget som Jesus gav sina lärjungar?!

Sekulariseringen, parallellt med urholkningen av klassisk kristendom och bristen på genuina upplevelser av pånyttfödelse och dop i den helige Ande, har fört många sökare till new age. Andra har sökt sina rötter på katolskt håll. Tyvärr har man då inte gått ända till urkyrkan, utan antingen stannat på 300-talet, då det nyplatoniska inflytandet med kopplingar till Indien börjat göra sig gällande, eller hos ökenfäderna i Egypten och Syrien. Där hade buddistiska munkar utsända av Kung Ashoka i Indien bedrivit mission allt sedan 200-talet f. Kr. I hinduismen och buddismen finns många paralleller till ökenfädernas livsstil och fromhetsliv. Kanske har buddistiska munkar också bidragit till klosterväsendets uppkomst? Det är i alla fall ingen tillfällighet att just ökenfäderna var de första kristna som använde sig av yogaliknande böner och radband, guden Brahmas epitet. Allt flera protestantiska kursgårdar har nu kurser i djupmeditation, yoga och andra österländska former för meditation. I kölvattnet följer labyrinter, cirkeldanser till solen och annan nyhedendom.

Parallellt med kontemplationen och det ökade katolska inflytandet pågår en lika systematisk och välplanerad utbredning av buddism både i Sverige och Amerika. Utbredningen av den mystiska, antikristna religionen kommer även att få följder för Israel, som ofta fått stöd av evangeliska kristna i väst. Den indisk-hellinistiska andligheten är nämligen för det mesta fientlig till Israel och klassisk kristendom, vilket inte förvånar.

Det står ju skrivet:

Jag skall sätta fiendskap mellan dig (ormen) och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen. 1 Mosebok 3:15

Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Upp. 12:9.

MEN:

De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Upp.12:11

När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Upp. 12:13

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Upp. 12:17.

I 1 Tim. 4:1 skriver Paulus: **Men Anden säger tydligt, att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror.**

1 Tim. 6: 21: **Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen.**

Vi är inne i den tiden nu.

Nedan följer en översiktlig sammanställning som åskådliggör polariseringen och visar hur oförenliga de två vägarna är:

GUDS VÄG

Guds väg till människan

Jesus

Joh. 3:16; 14:6, Jak 4:8



Gudscentrering

Gud rättfärdiggör och helgar
Människan utvecklar gemenskap med levande Gud genom bibelläsning, bön, brödsbrytelse och syskongemenskap

Världsbild

Världen är skapad av Gud

Gud

Treenig Gud: Fader (Skapare), Son (Frälsare) och Helig Ande (Hjälpare)
Personlig och känd. Joh. 14:9; 17: 3
Skaparen står över skapelsen
Jesus är Kristus, den ende Frälsaren
Den helige Ande är inte livsande och andning
Anden är ett med Fadern och Sonen. Joh. 14 - 16

Människan

Skapad till Guds avbild
Fallen och andligt död
Avbilden är förstörd, gudsgemenskapen bruten
Kropp, själ och långtande ande

Synd

Uppror och olydnad. 1 Mos.3:1-13
Konsekvens: förlorad gudskontakt Jes. 59:2

Frälsning

Mottagande av Jesus. Guds barn. Joh.1:12
Ny födelse in i Guds rike genom den helige Ande, som flyttar in. Evtigt liv. Joh.3: 3,16; 17:2-3
Av nåd genom tro och dop/dop och tro
Gemenskap med Fadern och Sonen genom den helige Ande. Joh.14:16-26; 16: 13; 17:20-21
Tillgång till Andens kraft
Barnskap, medborgarskap i Guds rike, lärjungaskap, inlemmande i Kristi kropp

Guds rike

Ett evigt rike med Jesus som Herre

ORMENS VÄG

Människans väg till gud

En inre resa med kundalini-kraften som gemensam nämnare



Människocentrering

Människan frälsar sig själv genom askes, olika tekniker och metoder
Självförödning

Världsbild

Världen har emanerat ur GUD

Gud

Enhetlig, gudomlig helhet "bortom" mångfalden av religioner och gudar
Opersonlig och okänd
GUD är ett med skapelsen
Jesus är en "Kristus", en upplyst vägvisare
Anden förknippas med livsande och andning
Anden förväxlas med kundalini och Självvet

Människan

Ett mikrokosmos av makrokosmos
Gudomlig, en potentiell "Kristus"
Avbilden är oförstörd men dold
Kropp, själ och gudomligt Ande-Själv, inre Kristus

Synd

Okunnighet om den ockulta enheten med GUD och kosmos

Frälsning

Upplysning genom gnosis, hemlig kunskap
Insikt om Ande-Självets dolda enhet med GUD
Mystik "pånyttfödelse", gudomliggörelse
Genom djupmeditation och kundalini
Kontakt med guider i andevärlden

Tillgång till ockulta krafter

Ockult enhet med andra upplysta i Oneness-rörelsen

Guds rike

Ett inre paradiset / ett yttre fredsrike

Centrum

Korset, försoning och frälsning
De troende utgör Kristi kropp
Inkarnationen är ett led i Guds frälsningsplan

Betoning av Ordet och den helige Ande i samverkan

Mål

Ett evigt liv i gemenskap med Gud för alla människor. Apg. 4:12, Joh. 3:16, Joh. 5:24
Mission och evangelisation Matt 29:19

Trosbekännelse

JESUS är HERREN

Centrum

Gudomliggörelse
Mänskligheten/Jorden är GUDS kropp
Nykristendom:
Inkarnationen gudomliggör mänskligheten
Mänskligheten är Kristi kropp
Ringaktning av Ordet. Mystik läsning, esoterisk tolkning. Betoning av "den mystiska erfarenheten"

Mål

Ett jordiskt gudsrike av enhet och fred med människor som gudomliggjorts genom kundalini
Djupmeditation och ekumeniska samtal med företrädare för andra trosriktningar och religioner

Trosbekännelse

MÄNNISKAN är HERREN
Jfr 1 Mos.3: 4-6; Joh.8:44; Ef.2:2-3

Valet står mellan två oförenliga frälsningsvägar, två olika "gudsmöten" (mystiska erfarenheter) och två teologiska referensramar med helt olika världsbild, gudsbild och människosyn. Den ena vägen beskrivs i Bibeln, den andra i hinduismens heliga böcker, Upanishaderna och Bhgavad-Gita. Det handlar om religion som uppenbarelse eller metod. (Nathan Söderblom: *Den levande Guden*, 1932).

All djupmeditation har nämligen sina rötter i yogan. Därför säger Hans Hof, som en gång införde djupmeditationen i Rättvik, att transcendental meditation, zenmeditation och kristen djupmeditation är "variationer av en och samma grundform" (Hans Hof och Wilfrid Stinissen: *Meditation och mystik*, 1972, s.7). Han fortsätter: "Det vi finner renodlat och systematiserat i Zen återfinns i nästan alla detaljer inom västerländska kristna former av kontemplation" (s.7-8).

En integrering av de två vägarna leder till andlig och teologisk förvirring. Hos kristna mystiker som utövar djupmeditation sker en gradvis omprogrammering i riktning mot hinduismens enhetsfilosofi, som är kärnan i den universella mystiken, new age och Onenessrörelsen. Resultatet blir hinduism i kristen språkdräkt. Den mystiska erfarenheten, inkarnationen och gudomliggörelsen lyfts fram på bekostnad av Bibeln, Jesus och försoningen. Den här gnostiska, mystiska teologin samlar redan företrädare för new age, liberal teologi och mystik teologi till gemensamma konferenser i fredens och enhetens namn – men det är inte den frid och enhet som Jesus talar om.

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 1 Joh.4:1-3.

Se också: Matt.24: 4-11; 24-27. Apg.20:28-31. 2 Kor.11: 3-4; 14-15. 1 Tim.4:1-8; 6: 3-21. 2 Petr.2: 1-3. 1 Joh.2:18-22. 2 Joh. 2-7.

Solveig Hendriksen