

Tillbaka till Rom

Kommentar av Roger Oakland
www.understandthetimes.org

Under de senaste åren har jag skrivit artiklar och producerat radioprogram i ett försöka att uppmana evangelikala kristna att vakna upp och se ljuset. Många bibeltroende kristna som en gång i tiden var bekymrade över falsk undervisning och avfall verkar ha förlorat sin passion för sanningen och har klen urskiljning. I stället för att stå fast emot obibliska idéer och erfarenheter främjar de nu dessa.

Medan vi har kunnat dokumentera att rörelsen Den Spirande kyrkan helt klart är en annan väg till den romerskkatolska kyrkan, verkar det som att färre bekännande kristna bryr sig. Mörker har krupit in över kyrkan på samma sätt som laviner sveper ner över ett berg. Varje dag sveps aningslösa offer med och begravs.

I ett försök att slå larm igen ska jag presentera ett antal uttalanden som är tagna från en bok med titeln *The Road to Rome: Modern Journeys to the Catholic Church (Vägen till Rom: Samtida resor till den katolska kyrkan)*.¹ Boken är författad av sexton olika bidragsgivare som har konverterat till romersk katolicism. Redaktören är Dwight Longenecker, en före detta evangelikal protestant. Enligt hans biografi:

Dwight Longenecker växte upp i ett evangelikalt hem i USA och gick på fundamentalisten Bob Jones universitet. Han kom till England 1979 för att studera teologi i Oxford och fortsatte med att bli prästvigd inom den anglikanska kyrkan – han tjänstgjorde som pastorsadjunkt, kaplan i Cambridge och som landsbygdskyrkoherde på Isle of Wight. Han och hans fru tog emot i katolska kyrkan 1995 och han arbetar nu som distriktsorganisatör för St. Barnabas samfund, och som frilansande skribent och tv-producent.²

På det bakre omslaget finns följande uttalande, som förklarar vad boken handlar om:

Denna samling med omvändelseberättelser återger hur före detta baptister, presbyterianer, frälsningsarmésoldater, Plymouth-bröder, New Age-anhängare och evangelikala anglikaner alla tog sig fram längs Vägen till Rom.³

Ett till uttalande ger mer information om syftet med att publicera boken. Citat från det bakre omslaget:

Genom att introducera några av dem som konverterat från New Age ger *The Path to Rome (Vägen till Rom)* en glimt av en möjlig framtid för kyrkan. När vi träder in i det tredje millenniet kommer katolicism, evangelikalism och ortodoxi att fortsätta stråla samman. Ur denna bok växer en vision fram i vilken förlegade kulturella, nationella och doktrinära kontroverser blir mer och mer irrelevanta. När sedan Reformåldern närmar sig slutet och splittringens millennium ger plats för en "Andra Vår" kan Kyrkan ännu en gång tala med en enad röst.⁴

¹ *The Path to Rome: Modern Journeys To The Catholic Church*, redigerad av Dwight Longenecker, Gracewing, Herefordshire, England, 1999 och omtryckt 2000, 2001.

² Ibid, s. X.

³ Ibid, bakre omslaget.

⁴ Ibid.

Denna idé att en "Andra Vår" (eller som några kallar det, en "Andra Pingst") är på gång att gry är fascinerande i ljuset av bibelns profetior. Är det en storslagen villfarelse som kommer att överraska världen i Kristi namn? Varför är inte fler människor uppmärksamma?

En ny typ av kristendom

Det är förvånande att se det framåtskridande som gjorts de senaste åren i vilket en överväldigande majoritet av kyrkor som tidigare var evangelikala rör sig mot en ekumenisk enhet med Rom. Det fanns en tid när evangelikala kristna var känsliga för vad som gör romersk katolicism till romersk katolicism. Inte nu längre. Tillsammans med idén att kristen enhet måste ske till vilket pris som helst, har rörelsen Den Spirande kyrkan öppnat dörren för en global ekumenisk rörelse som inte har några bibliska gränser.

Ett uttalande av Dwight Longenecker, en konvertit till katolicismen som växte upp i ett evangelikalt hem och nu är redaktör för *The Path to Rome: Modern Journeys to the Roman Catholic Church (Vägen till Rom: Samtida Resor till den romersk katolska kyrkan)* hjälper till att sammanfatta vad som hänt under de senaste dekaderna:

Medan evangelikalism och katolicism har varit fiender av tradition finns det många tecken på båda sidor av Atlanten på att ett betydelsefullt skifte äger rum i båda gemenskaperna. Gamla gränser upplöses, gamla fördomar dör ut och gamla dispyter om doktriner verkar mer och mer irrelevanta. Tillsammans erkänner evangelikaler och katoliker en gemensam omtanke om samhället.⁵

Vad Longenecker har uttalat är sant. Att arbeta tillsammans för ett gemensamt socialt syfte har blivit banerets som har fört samman många evangelikala protestanter med Rom. Doktrinära skillnader med avseende på frälsningen har glömts bort i syfte att utforma politiska allianser och program som ger i löfte att göra planeten jorden till en bättre plats att leva på i framtiden.

Longenecker påpekar också helt riktigt att detta nuvarande ekumeniska fenomen i huvudsak är resultatet av en plan som har sitt ursprung i Rom och är sanktionerad av påven. Han säger:

Påven kallar alla kristna till [en] grundlig omvändelse av hjärtat för att ekumeniken ska komma till stånd. ... Han kallar katoliker, ortodoxa och protestanter att röra sig [framåt] mot en ny reformation av Kyrkan... I en encyklika som borde läsas av alla kristna kallar påven hela kyrkan att förenas i [en] strävan efter en ny typ av kristendom i vilken alla kristna åter igen kan förenas.⁶

Termen "ny typ av kristendom" är väldigt bekant i ljuset av propagandan som främjas av förespråkare för Den Spirande kyrkan. Detta är precis vad Brian Mc Laren och andra har kallat på. Det är *Kyrkan på den andra sidan*. Det är *Jesus hemliga budskap* som ändrar på varje definition av vad det betyder att vara en evangelikal.

På samma sätt är idén om att en "ny reformation" håller på att äga rum ett annat stridsrop från förespråkare för Framväxande. Reformationen var en tid i kyrkohistorien när kristendomen fördes ut ur mörkret och in i ljuset. Denna så kallade nya reformation leder kristendomen ut ur ljuset och tillbaka in i mörkret.

Faktiskt så är denna "nya typ av kristendom" som åstadkoms genom den nya reformationen ingen reformation alls. Det är avfallet Bibeln varnar för som kommer att äga rum i ändens tid och som kommer att bedra hela världen i Jesu Kristi namn.

⁵ Ibid, s. 7.

⁶ Ibid, s. 6.

Nya evangelisationsevangelister

Den romerskkatolska kyrkan har ett namn för dem som har avvikit från den "enda sanna kyrkan." De kallas "avskilda bröder." Ignatius Loyola, Jesuiternas grundare, hade ett huvudmål i sinnet när han etablerade sin organisation. Han och hans band av trogna obarmhjärtiga män skulle göra allt som var möjligt för att föra tillbaka dessa avskilda bröder till Modern till alla kyrkor. Många århundraden har passerat. Nu när vi är i det tjugonde århundradet håller hans plan på att bli verklighet.

Dwight Longenecker ger en sansad uppdatering av framgången av jesuitplanen i introduktionen till *The Path to Rome: Modern Journeys to the Roman Catholic Church (Vägen till Rom: Samtida resor till den romerskkatolska kyrkan)*. Han skrev:

Sex av de femton medarbetarna till denna samling (bok) är från en evangelikal bakgrund; de är även de yngre medarbetarna. I USA har böcker som *Surprised by the Truth (Överraskad av sanningen)* skildrat konverteringen hos en hel våg av konvertiter från evangelikal protestantism, och dessa konvertiter har kommit in i den katolska kyrkan med sin väldiga bibelkunskap, kommunikativa förmågor och sin iver oförminskad.⁷

Jag håller med Longenecker vad gäller det scenario han beskrev. Romersk katolicism har fått ett enormt uppsving genom otaliga "Tillbaka till Rom"-konvertiter som är mer brinnande för sin nyfunna tro på "sakramenten och helgon" än de flesta "pånyttfödda" bibeltroende är för evangeliet. Men jag håller inte med om att deras passion att främja obiblisk romerskkatolsk dogm är knuten till deras kunskap om sanningen i Skriften, som Longenecker påstår:

Före detta presbyterianprästen Scott Hahn har ett internationellt prästämbete i att undervisa i den bibliska grunden för sin nyfunna katolska tro. Patrick Madrid ger ut en livaktig tidning som främjar ordets förkunnande och apologetik, medan andra är engagerade i tv-sändningar, predikningar och undervisning i internationell skala. Dessa lekmannaapostlar har en enorm inverkan både på att öppna katolikernas ögon för Skriftens rikedom och även för att förklara den katolska tron i termer som evangelikaler kan ta till sig.⁸

Men det kommer mera! Longenecker förklarar vidare hur det romerskkatolska nya evangelisationsprogrammet har dragit nytta av program som genomförts av "evangelikala" grupper och deras "evangelisations"-program:

Medan Scott Hahn, Patrick Madrid, och andra verkar som konvertiter till katolicismen lär sig den katolska kyrkan av evangelikaler på andra sätt. I USA, England och Latinamerika lär sig katoliker att evangelisera från grunden genom att använda en anpassad form av den väldigt framgångsrika evangelikala anglikanska "Alpha"-kursen som har sitt ursprung i Holy Trinity, Brompton. Genom denna kurs och andra resurser lär sig nutida lekmannekatoliker att förstå och kommunicera sin tro med en öppenhet och iver förut aldrig skådad.⁹

Jag tycker att detta uttalande är häpnadsväckande. Innan påven Johannes Paulus II dog åkte Nicky Gumbel, grundare av Alphaprogrammet, till Rom och mötte påven. Påven och Gumbel kom överens om ett partnerskap i att "evangelisera tillsammans". Medan några kanske tror att Alphaprogrammet kommer att evangelisera romerskkatoliker till evangeliet i enlighet med Skriften kan jag försäkra er att Vatikanens idé om evangelisering är att vinna konvertiter till den romerskkatolska kyrkan och den romerskkatolska Jesus. De nya evangelisterna som har gjort Rom till sitt hem förser oss med all bevisning vi behöver för att bevisa denna punkt.

⁷ Ibid, s. 7.

⁸ Ibid, sid. 7-8.

⁹ Ibid, s. 8.

Den Spirande kyrkan som växer fram

Jesuitprogrammet för att vinna tillbaka de "avskilda bröderna" till den romerskkatolska kyrkan verkar vara mer framgångsrik för var dag som går. Reformationens resultatet blir upphävda genom den "nya reformationen" som främjas av Den Spirande kyrkan.

Jag är inte en panikspridare. Jag är realist. Jag tror också att profetiorna i Bibeln är inspirerade av Gud och är korrekta till hundra procent. När Bibeln förutsäger att det ska bli en stark villfarelse i ändens tid och att många ska bli bedragna i Kristi namn tar jag detta på allvar.

Bibeln beskriver avfall som kommer att ske i ändens tid. Detta kan inte ändras och kommer inte att bli det. Gud vet slutet från begynnelsen och vissa särskilda saker har skrivits ner för att varna oss i förväg. Men vi kan och bör varna människor så att de kan komma till sina sinnen. Det är mitt syfte!

I denna kommentar har vi fått inblick från en bok med titeln *The Path to Rome: Modern Journeys to the Catholic Church (Vägen till Rom: Samtida resor till den katolska kyrkan)*. Syftet med att presentera uttalanden från denna bok är att dokumentera att det finns en väg till Rom och att många reser den.

Vidare ger denna bok en glimt av vad som ligger framför oss när påvens Nya evangelisationsprogram fortsätter. Vi kan förvänta oss att många fler intet ont anande offer kommer att dras in i ett ekumeniskt spindel nät genom evangelister från Den Spirande kyrkan, vilka jämnar väg för en mystisk väg till Rom, kanske utan att veta det.

Ett till citat från *The Path to Rome (Vägen till Rom)* kommer att visa hur fakta ger stöd för vad jag säger. Longenecker skriver:

Evangelikaler blir mer "katolska". I Storbritannien utforskar magasinet *Christianity*, en trendig evangelikal publication, Ignatiansk andlighet. Benediktinretreater, pilgrimsvandringar, liturgi och gregoriansk musik. Samtidigt är evangelikala ledare mindre blyga för att fråga om "katolska" bönetekniker och tillbedjan. I kyrkor i USA, där ljus och fastställd liturgi hade varit otänkbart – bara för tio år sedan – firas fastan och advent med kors, ljus, aska och liturgier som lånats från katoliker och anglikaner.¹⁰

För att göra ett till försök att ge en tankeställare för dem som är intresserade är här nu ett slutligt uttalande som bevisar att "vägen till Rom" är verklig och oundviklig:

Förhoppningen är att denna samling (bok) kan spela en roll i att hjälpa katoliker att förstå varför andra vill ansluta sig till den katolska kyrkan, och hjälpa evangelikaler och andra protestanter att förstå katolska kyrkans kallelse till enhet.

Sedan fortsätter det med dessa ord som är profetiska i ljuset av avfallet som profeterats i Bibeln:

Men på gräsrotsnivå kan Anden göra ett nytt, och till och med större skapande verk – få fram en ny kyrka ut ur splittringens kaos. Om en ny Pingst spirar fram kommer den att frambringa en kyrka fri från de gamla samfunds-, nationella, doktrinära och historiska fördomarna. Byggandet av denna nya Kyrka kan vara del av den "andra våren", vilken Newman profeterade om; en Andra Vår i vilken förlegade skillnader i det andra årtusendet blir begravda en gång för alla och en på nytt enad Kyrka växer fram redo för det tredje årtusendets utmaning.¹¹

När Den Spirande kyrkan slutar att växa fram har den förenat sig med Rom och den stora villfarelsen har då fullföljts.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid, s. 11.

