

Slå på trumma för "Jesus"

Kommentar av Roger Oakland

www.understandthetimes.org

Att nå vår generation idag verkar vara den slogan som många ledare för framväxande kyrkan stöder. För att vara effektiv i att nå det postmoderna tänkesättet är det nödvändigt att stimulera sinnen genom ljud, synintryck, lukter och smaker som kommer att leda den deltagande till en sennesupplevelse.

Att studera Bibeln vers för vers är inte längre en förutsättning för moget andligt växande enligt många ledare för Den Spirande kyrkan. I stället främjas innovativa metoder för att komma i samklang med "Gud" eller komma närmare "Gud" genom att återintroducera tekniker som hedningarna använder. Dessa är metoder som ger omedelbar tillfredsställelse och sensation. Kontakt med andevärlden garanteras andliga sökare som vill ha ett möte med "Jesus" genom att experimentera med det mystiska och metafysiska.

För att dokumentera det jag säger, reflektera över följande notis som heter "Känn slagen: Den andliga sidan av trumcirkel." Artikeln beskriver hur vuxna på en episkopal kyrka i Richmond, Virginia, instrueras hur man "slår på trumman" för att nå en högre andlighet.

Med skickligheten hos en van överstemarskalk tar Cory Blake de disharmoniska bitarna och leder gruppen in i en förvånansvärt lockande takt. Lyssna några minuter och du förstår varför shamaner använder trummor för att locka sig själv in i trance. "Det är en kontemplativ tradition", säger Blake om trumcirkeln han leder. "Den talar direkt till kroppens intelligens." [1]

Sedan Richard Foster och andra gått i spetsen för populariseringen av den "kontemplativa traditionen" i namnet andlig formation i otaliga kyrkor som säger sig vara kristna främjas metoder såsom shamantrummande som en förnämlig väg att komma i ett förändrat tillstånd av medvetande i Kristi namn. Men att få sin hjärna i samklang med en hypnotisk takt på en trumma kanske "talar direkt till kroppens intelligens" och att komma in i en tanklös trance kan vara dödligt för själen.

Medan några ledare för framväxande kyrkor kanske uppfattar "trummandet" i Holy Comforter (Heliga Tröstaren)-kyrkan i Richmond lite extrem, är det bara en tidsfråga innan det är allmänt accepterat. Helt uppenbart är "trummande" en stor ingång för ekumenisk harmoni. Som artikeln säger:

(Trummandet) talar också till enkelheten i en bra takt – och det sätt som någonting så enkelt som en hand som stryks mot skinnet på en congastrumma kan överskrida samfunds- och kulturella gränser. [2]

"Trumcirkeln" i "Holy Comforter-kyrkan" i Richmonds västra del grundades av Regena Stith. Hon sa i en intervju:

"En trumcirkel är verkligen vad den säger att den är. Det är en samling av människor i en cirkel med trummor. Det är verkligen en väldigt gammal form av uttryck. Du flyttar ut från ditt huvud."

Stith fick först prova på kraften i trummor i slutet av 1990-talet under en yogaretreat i Massachusetts. Hon kom hem och meddelade sin make, "Jag behöver skaffa mig en trumma." [3]

Har kristendomen "blivit tokig" eller är vi i ändens tid och den stora villfarelsen är på gång? Varför köper utövande kristna trummor för att slå på trumman för andliga erfarenheter? Varför läser de inte Bibeln som varnar för demoners läror?

Kommer den nya reformationen som formas av Den Spirande kyrkan, vilken främjar hedniska andliga erfarenheter kapabla till att flytta ut ens medvetande ur huvudet, att sända efterföljare till himlen eller helvetet? Kan någon vara så vänlig och stå upp och kräva en verklighetskontroll?

I framtiden kommer det att finnas många fler sätt att förleda massorna att tro att de har haft en mystisk upplevelse med Gud genom främjandet av sätt och metoder att kontakta gudarna. Utan Guds nåd och skrifterna som vår riktlinje för urskiljning kommer det att vara svårt att inte bli vilseledd.

För att stå kvar fast i tron måste man ha en biblisk tro grundad på vad Gud har uppenbarat i Sitt Ord. I annat fall kommer trumtakten som slås av råttfångaren av bedrägeriet att leda till och med dem som trodde ner för en stig kantad av den kraftiga förvillelsen som Bibeln förutsäger kommer att ske i de sista dagarna.

[1] Zachary Reid, Times-Dispatch.com, March 10, 2007,
http://www.timesdispatch.com/servlet/Satellite?pagename=RTD/MGArticle/RTD_BasicArticle&c=MGArticle&cid=1173350135588&path=!news&s=1045855934842

[2] Ibid.

[3] Ibid.