

DEN SPIRANDE KYRKANS ÅTERUPPSTÅNDELSE

Kommentar av Roger Oakland

www.understandthetimes.org

Vi vet av Skrifterna att satans plan är att bedra hela världen. Hans mål är att förblinda sinnena på de icketroende och att rekrytera dem som har varit troende till att bli del av hans agenda att arrangera en ändetidens villfarelse.

Kommer du ihåg vad Paulus sa skulle ske med den tidiga kristna kyrkan? Det här sa han:

Så ha nu akt på er själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. Jag vet, att sedan jag har skilts från er svåra ulvar ska komma in bland er, och att de icke ska skona hjorden. Ja, bland er själva ska män uppträda, som talar vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. 1

En kort översikt över kyrkohistorien avslöjar att Paulus profetiska varning fullbordades. Han sa att det skulle ske och det skedde. Talrika kyrkoledare dök upp under det första till tredje århundradet. De grundläggande principerna i Skrifterna ignorerades och många följde den erfarenhetsmässiga undervisningen av män, vilka hävdade att de hade upptäckt nya och innovativa metoder för att komma i kontakt med Gud.

Vi kan med andra ord säga att en Spirande kyrkotillväxt rörelse började växa fram eller snarare komma på avvägar. Orsaken till detta är enkel.

Vi vet att Guds Ord är ljus. När vi börjar ersätta Guds Ord med upplysning genom människans ord har vi en perfekt formel för att återvända till mörkret. Mystikerna (vi kallar dem ofta kyrkofäderna) la till idéer till kristendomen som inte kan hittas i Bibeln – ett recept för andlig katastrof.

Judas varnade också för det kommande avfallet i den tidiga kyrkan. Han sa att vissa män hade nästlat sig in på grund av att felsteg inte korrigerades. 2 Så tragiskt, både då och nu.

Låt oss nu ta det här till dagsläget. Den senaste vågen av kyrkotillväxtmetodologi idag är Den Spirande kyrkan. Apropå det, du ska veta att många idéer som nu främjas uppstod när dagens kyrkoledare studerade metoderna som växte fram under första till tredje århundradet efter Kristus. Dessa ledare säger att vi måste införliva deras idéer igen om vi ska få framgångsrika kyrkor i det tjugonde århundradet.

Men, vänta lite! Om Den Spirande kyrkan i det förflutna baserades på utombibliska uppenbarelser och erfarenheter som ledde till sådana idéer som att Maria var mycket mer än vad vi läser om i Bibeln och att Jesus närvaro kan trollas fram ur ett kex av en präst, borde vi inte bli tämligen bekymrade? Kommer du ihåg att många av reformatorerna torterades och dödades på grund av att de vägrade acceptera Den Spirande kyrkans läror?

I stället för att återuppliva undervisningen från munkarna och de tidiga ”kyrkofäderna” tror jag att vi borde bedja att sådana sedvänjor blir avslöjade i stället för anammade. När förespråkare för Den Spirande kyrkan tror att de kommer närmare Gud tar de inte hänsyn till Guds Ord.

Ändens tid kommer att karakteriseras av onda andars läror som leder uppriktiga Bibeltroende kristna vilse. 3 Dagens Spirande kyrkorörelse har den potentialen.

1 Apg 20:28-30

2 Jud 4

Kontemplativ bön

Den Spirande kyrkorörelsen som nu är på gång bombarderas av undervisning som står i strid med Guds Ord. Det är möjligt att denna rörelses supportrar är uppriktiga i sina ansträngningar att återuppfinna kristendom i syfte att nå denna generation genom att göra "den smala vägen" till en "bred väg". Men jag tror det är dags att ropa ut avfall så som Jeremia gjorde, vare sig det är populärt eller inte.

Även om en del av undervisningen i Den Spirande kyrkorörelsen kan tyckas vara tämligen harmlös avslöjar några allmänna trender en form av kristendom som trotsar det centrala budskapet i Gamla och Nya testamentet. Till exempel sägs det att Brian McLaren, en välkänd guru för denna rörelse, har sagt att helvetet inte är en domens plats. I stället tror han att helvetet är vad Jesus menade judarna ska möta efter att Han lämnat planeten jorden. 4

Denna kommentar har inte så mycket utrymme som krävs för att göra detta ämne rättvisa. Men om det är en enda punkt jag skulle kunna varna dig för skulle det vara den våldsamma attacken av ett koncept som kallas kontemplativ bön. Denna idé främjas som en metod att komma nära Gud. Det här är vad Richard Foster (en av förespråkarna) har att säga om utövandet av kontemplativ bön:

Jag vill också ge ett vaksamhetens ord. I den tysta kontemplationen av Gud går vi djupt in i det andliga väldet, och det finns något sådant som övernaturlig vägledning som inte är gudomlig vägledning. Även om Bibeln inte ger oss så mycket information om den andliga världens natur vet vi... det finns olika ordningar av andliga varelser, och några av dem är definitivt inte i samverkan med Gud och hans väg! ... Men just nu vill jag uppmuntra dig att lära dig och använda böner till beskydd... "Alla mörka och onda andar måste ge sig av nu." 5

Blev du chockad? Om du inte blev det borde du bli det. Visste du att buddhister och hinduer använder sig av kontemplativ bön som ett medel för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd? Bör kristna anamma samma metoder som hedningar använder för att komma till Gud? Vilken gud kommer de i kontakt med?



Lysna på vad Jeremia sa till folket som han blev kallad till att varna:

HERREN sade till mig: "En sammansvärjning har avslöjats bland Juda män och Jerusalems invånare. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger HERREN så: Se, jag skall låta en olycka

3 1 Tim 4:1

4 <http://www.understandthetimes.org/mclarentrans.shtml>

5 Richard Foster, *Prayer: Finding the Heart's True Home* (San Francisco, CA.: Harper, 1992, First Edition) s. 157

drabba dem, som de inte skall kunna komma undan, och när de då ropar till mig skall jag inte höra dem. 6

Ser du behovet av Jeremias budskap idag? Att ledas bort från Gud genom onda andars läror är en allvarlig överträdelse. Det är dags att vakna upp eller få utstå konsekvenserna.