

Den Spirande kyrkan och Bibelns profetior

Kommentar av Roger Oakland

www.understandthetimes.org

“Den Spirande kyrkan!” Den termen är kanske intetsägande för dig. Om det är så kommer den inte att vara det så länge till. Bibeltroende kristna står inför ett våldsamt angrepp på idéer och erfarenheter som omdefinierar betydelsen av kristendom i denna postmoderna värld. Guds Ord attackerar. Bibliska sanningar ersätts av ord från kristna ledare som hävdar att tiden kommit för att ”göra vadhelst som är nödvändigt för att etablera Guds Rike här på jorden”. 1

Denna nya våg som drar fram över världen är mäktig. Medan andra vågor har kommit och gått är dagens framväxande kyrkans våg en tsunami som har potentialen till att omforma själva grundvalen för den kristna tron – evangeliet om Jesus Kristus.

Betrakta följande lista med förändringar som just nu är på gång i namnet Kristus och som ständigt blir populärare över hela världen. Inget samfund eller kyrkoanknytning är immun mot förändringarna. Den Spirande kyrkan-rörelsen vinner i styrka.

- Skriften är inte längre den högsta auktoriteten som grund för den kristna tron.
- Evangeliet om Jesus Kristus centrala karaktär ersätts av humanistiska metoder som främjar kyrkotillväxt och ett socialt evangelium.
- Mer och mer betoning läggs på ”hur kan jag bli mer framgångsrik ’här och nu’” och mindre och mindre på varningarna i Skriften om Jesu Kristi nära förestående återkomst och en kommande dom i framtiden.
- Fler och fler kristna ledare söker efter ett Guds rike som ska etableras här på jorden genom mänskliga satsningar och förnekar att Jesus Kristus ska regera och styra i en verklig tusenårsperiod som ska komma.
- En växande trend mot ersättningsteologi – kyrkan tar Israels plats och Israel har ingen profetisk betydelse. Förespråkare säger att Uppenbarelseboken inte hänvisar till framtiden utan i stället har uppfyllts i det förgångna.
- En erfarenhetsmässig mystisk form av kristendom främjas för att nå den postmoderna generationen som kallas den ”Framväxande kyrkan”.
- Församlingen får höra att kristendomen måste bli återuppfunnen för att bli meningsfull för denna generation.
- Ledare för Den Spirande kyrkan säger att för att kyrkan ska kunna föras framåt måste kristna ledare titta bakåt i kyrkohistorien och komma på vilka erfarenheter som var effektiva för att få människor till dörren och sedan återinföra dessa erfarenheter i nuet.
- Samtidigt som auktoriteten i Guds Ord undermineras främjas föreställningar och sinnesupplevelser som nyckeln till att uppleva och lära känna Gud.
- Dessa upplevelser innefattar ikoner, ljus, rökelse, liturgi, kontemplativ bön, att uppleva sakramenten, särskilt det eukaristiska sakramentet.
- Många broar byggs som leder i riktning mot enhet med den romerskkatolska kyrkan. Medan den romerskkatolska kyrkan har en agenda som kallas det ”nya evangelisationers”-programmet för att vinna världen för den romerskkatolska eukaristiska Jesus är många evangelikaler omedvetna eller bryr sig inte.
- Några evangelikala protestantiska ledare säger att Reformationen gick för långt. De undersöker återigen ”kyrkofädernas” påståenden om att nattvarden är mer än en symbol och att Jesus faktiskt blir närvarande i nattvardsbrödet.
- En trend växer fram mot en ekumenisk enhet för världsfredens sak vilken hävdar att det finns många vägar till Gud.

1 http://www.biblicalrecorder.org/content/news/2005/4_19_2005/ne190405rick.shtml

Även om termen "Framväxande kyrka" kanske är ny kan idéerna som stöds av Den Spirande kyrkan förstås genom varningarna som vi finner i Bibeln angående en förfalskad brud i Ändens tid som kommer att bereda vägen för en förfalskad Kristus. De som tar Bibeln på allvar är inte överraskade. Följande är en lista på trender som vi kan förvänta oss få se i framtiden baserade på varningarna vi hittar i Skrifterna:

- Avfallet (att falla bort från tron) kommer att bli värre och värre. Många som en gång höll fast vid "tron" baserad på Guds Ord kommer att anamma en "tro" som står i strid med Guds Ord. Denna villfarelse kommer att bli starkare och starkare eftersom Gud tillåter en "kraftig villfarelse" att besegra dem som vägrar acceptera Guds Ord som sanningen (2 Tess 2:3-11).
- Kristendomen kommer att bli "åter-uppfunnen" när kristna faller bort från tron och anammar en alternativ tro som inspireras av "onda andars läror" vilka har en plan att förbereda den förfalskade bruden för den förfalskade Kristus (1 Tim 4:1)
- Den bibliska undervisningen om synd kommer att ersättas av psykologiska program för självhjälp och självbestämmande vilka främjar att älska sig själv i stället för att älska Gud (2 Tim 3:1-5).
- Uppriktiga Bibeltroende kristna som blivit förförda av onda andars läror kommer att förlora urskilningsförmåga och anamma idéer i kristendomens namn vilka är antikristliga (2 Tim 2:23-26).
- Vägen till Rom och en världsreligion kommer att bli mer och mer uppenbar för dem som studerar Bibelns profetior. Roms plan att förena världsreligionerna för fredens sak kommer att främja en falsk säkerhet (1 Tess 5:1-5).
- Dessutom har P.E.A.C.E.-planer som främjas av "mål och mening" (purpose driven) kristna potentialen att få troende att vika av från det enkla evangeliet till ett socialt evangelium. Även om detta sociala evangelium utlovar svar till världens problem finns det bekymmer med det. Den romerskkatolska fredsplanen och "mål och mening"-P.E.A.C.E-planen planerar båda att etablera Guds Rike här på jorden genom mänskliga satsningar.
- Bedragare kommer att bli mer och mer effektiva och många kommer att bli bedragna. Färre och färre kristna ledare kommer att undervisa i Ordet och varna för Jesu nära förestående återkomst (2 Tim 3:13).
- Tron på Guds Ord och en tro på det enkla evangeliet kommer att vara en bristvara (Luk 18:8).
- Seriösa Bibeltroende kristna kommer att mötas i hemmen och ha privata Bibelstudier. Bibeltroende kristna som håller fast vid sanningen och varnar andra för farorna i planer gjorda av människor som står i strid med Guds plan kommer att uppfattas som knäppskallar och farliga kättare (2 Tim 3:12).
- Kristen Babylonism kommer att bli mer och mer populär när Satans planer för att bedra världen i Jesu Kristi namn fortsätter att utvecklas (Matt 24:3-4).
- Detta förfalskade evangelium kan förstås i ljuset av Paulus varning till församlingen i Korint. "En annan ande" kommer att leda massorna mot "en annan Kristus" när "ett annat evangelium" drar fram över världen (2 Kor 11:3-4).
- Falska uppträdanden av den romerskkatolska eukaristiska Jesus kommer att bli mer och mer påtagliga. Människor av alla trosriktningar kommer så småningom att attraheras av dessa så kallade "eukaristiska mirakler", och attraheras av tecken och under som inkluderar helanden och utdrivning av demoner (Matt 7:21-23).
- Uppenbarelsen av en kvinna som påstår sig vara Jesu moder, även kallad "Himlens drottning" kommer att fortsätta spela en viktig roll i upprättandet av den eukaristiske Jesus välde. Denna spökv kvinna kommer att hävda att hon har en roll i försoningen av mänskligheten och man kan i ljuset av Bibeln förstå att hon är av demonisk natur (Jes 47:10).
- Likväl kommer denna "Maria"-faktor att vara väldigt bidragande till att åstadkomma enhet med romerska katoliker, muslimer och andra religioner för fredens sak. Så småningom kommer alla religioner att förenas för fredens sak, förförda av Mariauppenbarelsen och falska uppträdanden av Jesus Kristus i eukaristin (Matt 24:23-26).
- Vi kommer att få höra mer och mer om den katolska synen på Jesu eukaristiska välde (den andra ankomsten) när dessa uppträdanden av den eukaristiske Jesus manifesteras genom utövandet av eukaristisk tillbedjan.

Det finns mycket mer som kan sägas med hänseende till det bibliska scenariot över hur Den Spirande kyrkan kommer att utvecklas i ljuset av Bibelns profetior. En sak är säker. Det kommer inte att vara populärt att varna människor för det som Bibeln förutsäger. Vi kan förvänta oss att trenden mot enhet

till vilket pris som helst kommer att fortsätta. De som vägrar böja sina knän inför den kommande världsreligionen för fredens sak kommer att skiljas ut som bråkmakare.

Avslutningsvis ska jag sammanfatta denna kommentar med en utmaning till alla seriösa Bibeltroende. Det enda sättet att förstå vad som händer och veta vad som ska komma är att veta vad Gud har sagt. Många säger att de inte längre kan hitta en kyrka i sitt område som lär ut Bibeln och där pastorn varnar flocken för vad som ska komma.

Johannes ger en lösning på detta dilemma i sin syn. Han skrev:

Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit; konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust." Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: "**Dra ut ifrån henne**, ni mitt folk, så att ni icke gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. 2