

Purpose driven Church / Ändamålsdriven Kyrka

Renässans eller återgång till mörker?

Kommentar av Roger Oakland

www.understandthetimes.org

Historien avslöjar att kristna modenycker och trender kommer och går. Det verkar som att det är vanligt för många pastorer och församlingsledare att ständigt titta efter någon ny metod, "ny våg" eller "ny sak" som Gud gör "just nu".

Vi lever i en period av historien som kännetecknas av entusiasm över metoder och medel som främjar församlingstillväxt. Stora kyrkor likställs vanligtvis med framgångsrika pastorer och framgångsrika metoder för församlingstillväxt. Vad som än behövs för att nå det målet är acceptabelt, får vi höra. Församlingstillväxt har blivit måttstocken för framgångsrik kristendom.

Purpose-driven kristendom

Det är sant att några av de största och snabbast växande kyrkorna och kyrkorörelserna i världen idag främjar en idé som kallas "purpose-driven." Det har ingen betydelse vilken plats i världen du än reser till idag, purpose-driven är utsedd till den senaste metoden för församlingstillväxt.



Men stanna upp en stund och tänk efter. Vad är det som definierar framgång ur ett bibliskt perspektiv? Även om vi är vana vid att acceptera antal eller kvantitet som måttstock för att mäta framgång, kan kvantitet utan kvalitet vara missvisande när det gäller kristendomen.

Enligt Bibeln måste kristen tro vara direkt relaterad till Guds Ord. Ordet kommer av att höra vad Gud har sagt och sedan ska vi agera i enlighet med det. Med avseende på församlingstillväxt kan resultaten, om tillväxten är en produkt av någon teknik som författats av en människa och denna teknik inte är grundad i Guds Ord, faktiskt vara bedrägliga.

Med detta i minnet ska vi ta i betraktande denna aktuella allmänna trend av församlingstillväxtrörelse känd som "purpose-driven". Innan vi gör det, låt oss på nytt gå igenom den bibliska förutsättningen, att vi ska pröva människors undervisning, så som Bereanerna gjorde (Apg kapitel 17) och rannsaka Skrifterna.

Syftet med purpose-driven

Ett av de viktigare målen för "purpose-driven" församlingstillväxtrörelsen är församlingstillväxt. Denna tillväxt är beroende av att öka antalet baserat på mänskliga metoder och tekniker. Även om främjare säger att dessa mänskliga metoder finns i Bibeln finns det skäl att ifrågasätta detta påstående.

Det kan tyckas som att många av teknikerna inom purpose-driven är orienterade mot vad som är bra för mig i detta, i stället för vad jag kan göra för dig. Framgångsrika församlingsledare för purpose-driven tar reda på vad som tilltalar sökare som skulle kunna tänkas komma till deras kyrka och sedan förser de dem med den gudstjänst eller den miljö som vinner deras bifall. Således kan purpose-driven kyrkor bli marknadsorienterade för det "sökarynliga" utan att vara så bibliska så att "sökare" kan bli kränkta.

De flesta kristna kan hålla med om att för att vara trofast mot Jesus och Hans ord borde sund församlingstillväxt vara grundad på undervisning i Guds Ord. Men en marknadsstyrd församling grundad på metoder gjorda av människor och utformade för att öka antalet kan frambringa omvända som är bibliskt obildade.

Människans ord eller Guds Ord

Skrifterna har översatts noggrant från hebreiska och grekiska så att Guds Ord kan förstås på våra dagars språk. Några säger att vi måste göra Bibeln mer förståelig genom att ta Guds Ord och ändra det till människans ord. Men är den här idén biblisk?

Kom ihåg att Bibeln gavs till oss av Gud. Som Paulus förklarade i sitt brev till Timoteus:

All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet.¹

Även om Bibeln skrevs av människohänder var orden inspirerade av Gud. Orden är inte bara inspirerade utan Bibeln förklarar att det är förbjudet för människor att ändra Skrifterna genom att lägga till eller ta bort något av det Gud har sagt. Lagg märke till vad vi läser i Uppenbarelseboken:

För var och en som hör de profetias ord, som stå i denna bok betygar jag detta: "Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok. Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok." ²

Enligt Skriften beträder därför människor farlig mark när vi tar oss friheten att lägga till eller ta bort något av vad Gud har sagt. Men det är ett faktum att många sökarynliga församlingar försöker göra skrifterna mer "sökarynliga" genom att förändra det faktiska inspirerade Guds Ord och omtolka det till människans idéer eller uppfattningar.

Vems budskap?

Till exempel, bedöm en ny version av Bibeln författad av Eugene Peterson, känd som "The Message" (på svenska "Budskapet"). Beskriven som en "samtida tolkad Bibel från originalspråken, skapad till att framställa dess ton, rytm, händelser och idéer i vardagsspråk," är denna "parafraserade" version av Bibeln i realiteten ingenting annat än Eugene Petersons tankar och uppfattningar. Peterson har tagit Bibelns noggrant översatta ord och satt in dem i sina egna ord och utvalda idiom.³

¹ 2 Tim 3:16

² Upp 22:18-19

³ Warren Smith, "Deceived on Purpose: The New Age Implications of the Purpose-Driven Church," Mountain Stream Press, Magalia, CA, s.p. 23, 24.



Reflektera till exempel över följande avsnitt av Skriften tagen från Johannes 3:17 – ”utan för att världen skulle bli frälst genom honom.” Petersons tolkning blir: ”Han kom för att hjälpa, för att ställa världen till rätta igen.” Man behöver inte vara en bibliskt lärd person för att förstå att ”frälst” betyder att vi kan bli friköpta från domen som vi förtjänar för våra synder så att vi kan komma till himlen. Det borde vara uppenbart att genom att använda ”hjälpa” i stället för ”frälst” förvrängs betydelsen av vad Jesus sa fullständigt. Och ”att ställa världen till rätta igen” har ingenting med frälsning av själar att göra. Det låter i realiteten som det sociala evangeliet att reformera världen genom politiskt agerande.

Rick Warren, författaren till *The Purpose Driven Church*, är en stark supporter till Eugene Petersons budskap. Även om Warren hävdar att han citerar Bibeln när han citerar *The Message* citerar han inte Bibeln. Han citerar tankarna hos en man som tror att han förklarar vad Bibeln förklarar.

Du kanske frågar dig vad som är fel med detta? Är det inte bättre för en sökare att läsa någon version av Bibeln i stället för att inte läsa Bibeln alls? Många kristna hävdar att trots att de har varit troende i årtal, har de fortfarande svårigheter med att förstå Bibeln som har översatts ord för ord från originaltexten. Om någon kan hitta på ett sätt att göra Bibeln mer förståelig, skulle detta inte vara ett fantastiskt redskap för att så frön för evangeliet om Jesus Kristus?

Ett sådant resonemang kanske låter acceptabelt. Men vi vet också att det som verkar vara rätt för människan kan vara fel ur Guds perspektiv. Om vi dessutom förtröstar på människans tankar i stället för Guds tankar är det nästan helt säkert att vi kommer att bli bedragna. Med avseende på Eugene Petersons *The Message* finns det ett budskap som bör vara tydligt. Om du vill ha sanningen och hela sanningen, läs Bibeln – inte en persons gissningar om vad han tror att Gud har sagt. I annat fall har du potentialen till att begå andligt självmord.

Relevans utan kompromiss

Även om det är sant att kristendomen måste vara relevant för att vara effektiv, hur långt kan vi glida iväg från biblisk standard och fortfarande vara sunda kristna vittnen till evangeliet om Jesus Kristus?

Du har kanske inte hört talas om en annan ny trend som sveper fram över den kristna församlingen. Många säger att stora förändringar ligger framför oss. Den sökarvänliga eran är över. Nu är vi på väg in i en annan ny period av kyrkohistorien. Den kallas ”emerging church”. Om du inte hört talas om den, testa att göra en sökning på internet genom att knappa in ”emerging church” i en sökmotor. Jag garanterar att du kommer att bli förbluffad över vad du hittar.

Rick Warren stöder ”emerging church” väldigt mycket. Det här skrev han i ett förord till Dan Kimballs bok *The Emerging Church: Vintage Christianity for New Generations* (på svenska ung. *Växande kyrkan: Årgångskristendom för nya generationer*) -

Denna bok är ett underbar, utförligt exempel på hur en purpose-driven kyrka kan se ut i en postmodern värld. Min vän Dan Kimball skriver passionerat, med en djup längtan efter att nå den växande generationen och kulturen. Medan min bok *The Purpose-Driven Church*

förklarade vad kyrkan har blivit kallad till att göra förklarar Dans bok hur det ska göras med de kulturella kreativa som tänker och känner i postmoderna termer. Du behöver lyssna ordentligt på honom eftersom tiderna förändras.⁴

Det är sant att under de gångna dekaderna har många trender kommit och gått. Som Warren förklarade i förordet till Kimballs bok:

Som pastor har jag sett kyrkor ta i bruk många moderna typer av tillbedjan, programutformning, arkitektur, musik och andra element. Det är ok så länge som det bibliska budskapet är oförändrat. Men vad som än är på modet nu kommer oundvikligen att vara omoderna snart, och förändringarnas omloppstid blir kortare och kortare, bistådda av teknologi och media. Nya stilar, precis som mode, växer alltid fram.⁵

Inte alla dessa trender har grundats på sund biblisk lära. Faktum är att skälet till att många av dessa trender dök upp var på grund av att kristna var sårbara för "vindkast i läran" som inte hade någon biblisk grund.

Enligt Bibeln kommer i ändens tid dessa vindkast i läran att vara "onda andars läror" som kommer att påverka kristna att avfalla från sanningen och acceptera idéer som "kliar dem i öronen".⁶

Rick Warren stöder inte bara "emerging church" utan han tror att det är precis vad som behövs för denna tid. Han tror att detta är vad "purpose-driven" kyrkan som han grundade kommer att bli i den "postmoderna världen." Han noterar:

Under de senaste 20 åren har andliga sökare förändrats mycket. För det första är de väldigt många fler. Det finns sökare överallt. Jag har aldrig sett så många människor vara så hungriga efter att upptäcka och utveckla den andliga dimensionen i sina liv. Det är därför det finns så stort intresse för österländskt tänkande, new age-utövande, mysticism och det transcendentala.⁷

Vidare förklarar han vad "emerging church" måste göra för att växa fram:

Idag hungrar sökare efter symboler, metaforer, upplevelser och berättelser som uppenbarar Guds storhet. Eftersom sökare ständigt förändras måste vi vara mottagliga för dem precis som Jesus var; vi måste vara villiga till att möta dem på deras egen planhalva och tala till dem på sätt som de förstår.⁸

Låt oss nu följa Rick Warrens resonemang hela vägen till dess logiska slutsats grundad på idén att världen hungrar efter en österländsk världsåskådning, New Age, mysticism och andlig upplysning. Om det är nödvändigt att möta dessa "andliga sökare" på deras planhalva, borde inte det innebära att kristendomen behöver bli mer New Age och mystisk?

⁴ Dan Kimball, *The Emerging Church: Vintage Christianity for the New Generation*, Zondervan, 2003, s. 7.

⁵ Ibid.

⁶ 1 Tim 4:1 och 2 Tim 4:3

⁷ Dan Kimball, s. 6.

⁸ Ibid., s. 7-8



Utvecklas till vad?

Rick Warren och andra säger att vi måste lyssna noga på emerging church. Saker förändras säger de och "emerging church" har svaren för vår generation. Men vad kommer emerging church att utvecklas till? Kan det vara en form av kristendom som anammar upplevelse i stället för Guds Ord?

Dan Kimball är författaren till *The Emerging Church: Vintage Christianity for New Generations* (på svenska ung. *Växande kyrkan: Årgångskristendom för nya generationer*). Han håller också på och startar en församling som heter Vintage Faith Church i Santa Cruz i Kalifornien. Kimball gör följande uttalande i introduktionen till sin bok:

Jag tror av hela mitt hjärta att denna diskussion om den snabbt föränderliga kulturen och emerging church måste äga rum. Medan många av oss har förberett predikningar och varit upptagna med de interna angelägenheterna i våra församlingar har något oroväckande hänt på utsidan. Vad som en gång var en kristen nation med en judisk-kristen världsåskådning håller snabbt på att bli en postkristen, avkristnad, onådd nation. Nya generationer uppstår överallt runt omkring oss utan någon kristen påverkan. Så vi måste i praktiken ompröva allt vi håller på med i våra ministries.⁹

Visst har det andliga klimatet i Nordamerika förändrats radikalt under de senaste åren precis som Dan Kimball sagt. Många, inberäknat Rick Warren och Dan Kimball, använder termen "postkristen era" för att beskriva dagarna vi lever i. De säger att även om den sökarvänliga eran var framgångsrik i att föra en generation av "baby-boomers" till Jesus är den tiden förbi. Nu måste vi hitta nya innovativa metoder som kan nå denna generation för Jesus.

Kimballs bok *The Emerging Church: Vintage Christianity for New Generations* är skriven för detta ändamål. Han inte bara identifierar problemen som han tror att kyrkan möter nu, utan han ger även svaren och lösningarna. Han tror att kyrkan för framtiden måste vara mycket mer sinnlig och upplevelsebaserad. Han kallar denna kyrka för "Vintage Christianity" (på svenska ung. Årgångskristendom).

Kanske termen "Vintage Christianity" är ny för dig. Även om det inte är min avsikt att beskriva allt vad den betyder i denna kommentar kan några kapitelrubriker från Kimballs bok under en överskrift som heter "Reconstructing Vintage Christianity in the Emerging Church" (på svenska ung. Att ombilda årgångskristendomen i Emerging Church) vara till hjälp för oss att förstå åt vilket håll emerging church är på väg. Dessa är: "Att komma över fruktan för tillbedjan och undervisning med många sinnen",¹⁰ "Att skapa ett heligt rum för Vintage tillbedjan",¹¹ "Att räkna med det andliga",¹² "Att skapa

9 Ibid., s. 13-14

10 Ibid., s. 127

11 Ibid., s. 133

12 Ibid., s. 143

upplevelsemässiga möten med tillbedjan med många sinnen",¹³ Att återigen bli sagoberättare" ¹⁴och "Att predika utan ord".¹⁵

Nu ställer jag dig denna fråga: Vad säger Bibeln om Vintage Christianity och den så kallade emerging church? Är målet för kristendomen upplevelsebaserad eller Bibelbaserad? Jesus sa: "Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar; Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria." ¹⁶Han förklarade vidare: "Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord."¹⁷

Färre ord, mer tillbedjan

Det bör nu vara uppenbart att emerging church är mer upplevelsebaserad än Bibelbaserad. Vidare är det så att i emerging church har Guds Ord en underordnad position i förhållande till tillbedjan av Gud.

Även om Dan Kimball och andra främjare av emerging church kanske är ärliga i sina ansträngningar i att evangelisera den postmoderna generationen och tror att de verkligen representerar skrifterna finns det några konkreta angelägenheter som behöver bemötas. Att vika av från Guds Ord till utombiblisk upplevelse kan öppna dörren för villfarelse. Även om tillbedjan av Gud är en mycket viktig del av den kristna tron finns det problem som kan dyka upp om tillbedjan tränger undan ordet.

Men Dan Kimball ser att en ny generation av tillbedjare skapas grundad på upplevelse vilket är väsentlig för emerging church. I en del av sin bok med undertiteln "Truly worshipping in a worship gathering) (på svenska ung. "Sann tillbedjan i en lovsångsgudstjänst") skriver han:

Vi bör återvända till en inställning där alla grepp för tillbedjan och undervisning är tillåtna så att när vi samlas finns det inget tvivel om att vi är i Guds närvaro. Jag tror att både troende och icke-troende i vår framväxande kultur hungrar efter detta. Det handlar inte om begåvad apologetik eller noggrann exegetisk och upplysande predikan eller fantastiska lovsångsgrupper. ... Framväxande generationer hungrar efter att uppleva Gud i tillbedjan. ¹⁸

Självklart måste förändringar inlemmas för att detta ska ske. Kimball har tänkt igenom detta och erbjuder ett antal förslag vilka han listar i en tabell ¹⁹ som visar hur den "moderna kyrkan" måste anpassa sig och röra sig mot en "inställning där alla grepp är tillåtna" till tillbedjan. Några av dem är:

- Gudstjänster som är utformade till att vara användarvänliga och samtida måste förändras till gudstjänster som är utformade till att vara upplevelsemässiga och andliga-mystiska.
- Målat glass som togs ut ur kyrkor och ersattes med videorskärmar bör nu tas tillbaka in i kyrkan på videorskärmar.
- Upplysta och glättiga helgedomar måste göras mörkare eftersom mörker skattas högt och visar en känsla av andlighet.
- Fokus i gudstjänsten som tidigare var predikan måste förändras så att fokus i gudstjänsten nu är en holistisk upplevelse.

¹³ Ibid., s. 155

¹⁴ Ibid., s. 171

¹⁵ Ibid., s. 185

¹⁶ Joh 8:31-32

¹⁷ Joh 8:43

¹⁸ Dan Kimball, s. 185

¹⁹ Ibid. s. 185

- Användandet av modern teknologi som tidigare användes för att kommunicera med ett samtida sken måste förändras så att gudstjänstbesökare kan uppleva det forntida och mystiska (och använda teknologi för att göra det).

Även om jag inser att vi lever i en tidsperiod där teknologi är nyckeln till underhållning och visuell stimulering är ett nödvändigt redskap som krävs för att fånga den här generationens uppmärksamhet ber jag dig fundera på vad Bibeln lär. Vad säger den om färre Ord och mer upplevelse? Kan någon citera kapitlet och versen för att rättfärdiga det? Vad säger den om att visuell stimulering är formeln för att framkalla en andlig atmosfär som ska dra sökare till Jesus? Var kan vi hitta det i Bibeln?

Jag vet inte hur det är för dig, men när jag hör om emerging-church-metodologin att överge "apologetik" och "noggrann exegetisk och upplysande predikan" av hänsyn till en generation som "hungrar efter att uppleva Gud", blir jag lite bekymrad. Kan detta vara en annan ämning till "fördummad" kristendom så att vi inte längre vet vad Gud har sagt? Hur effektiv kan upplevelsemässig kristendom vara när det kommer an på att veta vilka vi är, var vi befinner oss i tiden och vart vi är på väg?

Jesus sa att Han kommer tillbaka. Hur många bekännande kristna kommer att vara redo när Han återvänder?

Forntida-framtida tro

Dr Robert "Bob" Webber är erkänd bland pastorer, samfundsledare, forskare och lekmän som en av de främsta auktoriteterna inom gudstjänstförnyelse. Han leder regelbundet workshops för nästan varje större samfund i Nordamerika genom Institute of Worship Studies (Institutet för gudstjänststudier) som han grundade 1995.

Innan utnämningen till sin nuvarande befattning vid Northern Baptist Theological Seminary undervisade dr. Webber vid Wheaton College i 32 år som professor i teologi. Han har författat över 40 böcker och är även en regelbunden medarbetare i flera olika tidskrifter och tidningar. Han sitter med i redaktionsrådet för Chuck Fromms tidskrift "Worship Leader".

I was first introduced to Dr. Webber and his views when I read an article that he had written in the May/June issue of "Worship Leader" titled *Wanted: Ancient Future Talent*. Under a subheading labeled "The Call for Ancient-Future Worship Talent" Webber wrote:

Jag introducerades för första gången till dr. Webber och hans åsikter när jag läste en artikel som han hade skrivit i utgåvan för maj/juni i "Worship Leader" med titeln *Wanted Ancient Future Talent*. Under en underrubrik betecknad "The Call for Ancient-Future Worship Talent" skrev Webber:

Jag är personligen väldigt tillfredsställd över att se ett skifte mot en återhämtning av det forntida. Även om många fina körer har producerats under de senaste 40 åren har förkastandet av källorna för psalmerna och lovsång av den samtida kyrkan resulterat i en tro som är en inch (2,5 cm) djup. 21

I sin artikel förklarade dr. Webber att "Anden arbetar fram något nytt i kyrkan" och en "forntida-framtida tillbedjan föds." Han listade ett antal saker som han tror är nödvändiga för "begåvade arbetare" att upptäcka om de kommer att bli en framgångsrik del av denna nya rörelse. Några av dem är:

- Återupptäck hur Gud handlar genom de heliga tecknen av vatten, bröd och vin, olja och handpåläggning.
- Återupptäck den centrala karaktären av Herrens bord i Herrens måltid, brödbrytelsen, nattvarden och Eukaristin.

20 www.seminary.edu/aboutnorthern/index.html

21 Robert Webber, "Wanted Ancient-Future Talent," *Worship Leader*, May/June 2005, s. 10

- Återupptäck hur församlingsandlighet formas genom det kristna firandet under advent, jul, trettonhelgen, fastan, stilla veckan, påsk och pingst.

Även om jag håller med dr. Webber om att det skulle vara välgörande att återinföra de fantastiska psalmerna som skrevs förr i tiden av smorda Gudsmän och Gudskvinnor, vilka förklarar sund biblisk lära, verkar det som att det inte är vad han menar med att återvända till det "fortida". Faktum är att hans lista av saker att göra i hans upprop för "fortida-framtida tillbedjansförmåga" nämner ett antal termer och idéer som inte finns i Bibeln.

Till exempel, när jag hör uttrycket "brödets och vinets helgade tecken" eller omnämmandet av "fastan" som ett medel för att "återupptäcka församlingsandlighet" – även om dessa idéer kanske är fortida undrar jag varifrån idéerna härstammar. Dessutom, när jag hör om att "återupptäcka den centrala karaktären av Herrens bord i Herrens måltid, brödbrytelsen, nattvarden och Eukaristin" påminns jag om det "nya evangelisations"-programmet som nu är på gång. Visste du att påven Johannes Paulus II har uppmanat till en "missionärsvision" centrerad kring "en nytändning av förundran fokuserad på eukaristin" för att föra världen till den eukaristiske Jesus?

Kan den sammansmältande kyrkan (merging church) hålla på att träda fram igen?

Dr. Webber är en av de ledande främjarna av emerging church. Han har skrivit ett antal böcker i ämnet inberäknat *Ancient-Future Evangelism: Making Your Church a Faith-Forming Community* (på svenska ung. *Fortida-Framtida evangelisation: Att göra din församling till ett trosbildande samfund*) och *Ancient-Future Faith: Rethinking Evangelicalism for a Postmodern World* (på svenska ung. *Fortida-framtida tro: att omformulera evangelikalism för en postmodern värld*).



För att klargöra dr. Webbers synpunkter gjorde jag lite vidare efterforskningar. Jag hittade en intervju som dr. Webber hade gjort på en hemsida som heter TheOoze.com. På frågan "Hur tror du den nordamerikanska evangelikala kyrkan kommer att se ut om 25 år?" svarade dr. Webber:

Kristendomen kommer att vara mindre nationellt, mindre kulturellt utformad. Det kommer att finnas små grupper av samfund i stadsdelarna. Kyrkan kommer att fokusera på människor, inte byggnader, på gemenskap, inte program, på bibelstudier, inte prålig tillbedjan.²²

Visst låter denna uppfattning om framtiden förnuftig och acceptabel ur ett bibliskt perspektiv. Faktum är att jag skulle kunna säga ett uppriktigt "amen" till det som dr. Webber sa. Men det nästa uttalandet lägger till en fullständigt annorlunda dimension till riktningen som han tror kristendomen håller på att utvecklas mot. Han förklarade:

Bibliska symboler som dopidentitet och eukaristisk tacksägelse kommer att få ny betydelse. Kyrkan kommer att vara mindre angelägen om att ha en eskatologi och mer engagerad i att vara ett eskatologiskt samfund.²³

Under de senaste åren har jag observerat att dr. Webbers förutsägelse om kyrkans framtid verkar vara korrekt. Många som en gång såg fram mot Jesu nära förestående återkomst sover nu. Några säger att det verkar som att "Herren har fördröjt Sin ankomst". Andra säger att "vi har blivit vilseledda av pastorer och lärare som har lärt oss att den andra ankomsten är en bokstavlig återkomst av Jesus för att upprätta Sitt rike". Samma personer hävdar att "Guds rike" kommer att etableras här på jorden av kristna under Jesu eukaristiska regerande.

After reading Dr. Webber's prediction that "Biblical symbols such as baptismal identity and Eucharistic thanksgiving will take on new meaning," I ordered his book "Ancient-Future Evangelism." This is what I read on page 114:

Efter att ha läst dr. Webbers svar på frågan att "Bibliska symboler som dopidentitet och eukaristisk tacksägelse kommer att få ny betydelse", beställde jag hans bok *Ancient-Future Evangelism (Förtida-Förtida evangelisation)*. Detta är vad jag läste på sidan 114:

En snabb titt på undervisningen om eukaristin från den för-nicenska perioden ger oss insikt i den tidiga kyrkans förståelse. Fäderna undervisade att ständig andlig näring gavs till troende vid denna stora högtid. Framst är det tydligt från Justin Martyrs skrifter från mitten av första århundradet att detta inte är någon innehållslös symbol. Kristus är verkligen närvarande i brödet och vinet. Han föder oss i minnet av Sin frälsning. Han föder oss genom Sin närvaro vilken åstadkoms genom bön.²⁴

Idén att Jesus är närvarande i eukaristin är en romersk katolsk undervisning. Den grundas på transsubstantiation. Transsubstantiation behövs för att manifestera den eukaristiske Jesus. Den eukaristiske Jesus är inte Bibelns Jesus. Den eukaristiske Jesus är "en annan Jesus".

Håller "emerging church" på att utvecklas eller sammansmältas igen?

Vem evangeliserar vem?

Supportrar till "emerging church" skriver och talar passionerat om evangelisering. De är engagerade i att nå den postmoderna generationen. De säger att deras mål är att överföra kristendomens sanningar på ett sätt som kan förstås av denna generation. De är villiga att anpassa eller förändra allt som kan behöva ändras för att vara relevanta evangelister.

²² Jordon Cooper, intervju med dr. Webber, <http://www.theooze.com/articles/article.cfm?id=385>, anslagen 11 december, 2003

²³ Ibid.

²⁴ Robert Webber, "Ancient-Future Evangelism: Making Your Church a Faith-Forming Community," Baker Books, s. 114

Även om purpose-driven-evangelister tog bort kors och andra kristna symboler från gudstjänsterna för att vara sökarvänliga attraheras uppenbarligen den postmoderna generationen, även kallad Generation X, av kors, ljus, målat glas, liturgi och sakrament. Enligt Julie Sevig, i en artikel som heter "Ancient New" (på svenska ung. "Forntida nytt") som hon skrev för *The Lutheran*:

Postmoderna föredrar att möta Kristus genom att använda alla sina sinnen. Det är en del av dragningskraften i klassisk liturgisk eller kontemplativ tillbedjan: rökelsen och ljusen, att göra korstecknet, smaken och lukten av brödet och vinet, att känna på ikoner och bli smord med olja. I *Soul Tsunami: Sink or Swim in New Millennium Culture* (på svenska ung. *Själens tsunami: Sjunk eller simma i det nya milleniets kultur*) (Zondervan, 1999), säger Leonard Sweet: "Postmoderna vill ha en Gud som de kan känna, smaka, röra, höra och lukta på – ett fullständigt sinnesdop i det gudomliga."²⁵

Sevig intervjuade Karen Ward, en associate director (rådgivande kollega) för tillbedjan för en "emerging church". Sevig skrev:

Denna återgång till det traditionella – det heliga – korsar samfundslinjer, säger Ward. Faktum är att ett intressant giftermål sker mellan evangelikaler och liturgin. "Evangelikaler använder traditioner från alla liturgiska kyrkor, från ortodoxa, lutherska till katolska," säger hon. "Även om de har begränsad erfarenhet av att använda sina nyfunna symboler, ritualer och traditioner, fyller de dem med vitalitet, ande och liv, vilket når ut till människor."²⁶

Det kan dokumenteras att dr. Webbers böcker vinner konvertiter. Men vem är det som konverteras och vad konverteras de till? Svaret på denna fråga kan hittas på en romerskkatolsk webbsida som heter "Ancient and Future Christian Reading List". Flera av dr. Webbers böcker finns med där, som t.ex. *Ancient-Future Faith: Rethinking Evangelicalism (Forntida-Framtida tro: att ompröva evangelikalism)*. Under bokens titel finns följande beskrivning:

Webber skriver om att många kristna idag, särskilt yngre, söker efter en tro förenad med den forntida kyrkan. Således söker postmoderna kristna en forntida och framtida tro, en som anammar dåtiden för framtiden, i stället för att ignorera dåtiden fullständigt. Likaså, tack vare relativitetens realitet (vad är det för slags oxymoron!), borta är rationell apologetik, och tillbaka kommer förkroppsligad apologetik (dvs. att försvara tron genom att leva som Jesus gjorde). Trosbekännelse och kyrkomöte är inne, liksom mysticism och gemenskap. Utgivaren David Bennett erkänner att Webbers skrifter hjälpte till att leda honom till den katolska kyrkan, även om mycket av det Webber säger är alldeles för "kafeteriaaktigt" i sitt sätt. Kyrkotradition behandlas också mer som en evangelikal trend i motsats till vad den är: Sanningen. Trots det är Webber en bra övergångsförfattare.²⁷

Det forntida och det mystiska

Det verkar som att "emerging church" håller på att träda fram igen. Men i stället för att återvända till det inspirerade Guds Ord som finns i Gamla och Nya testamentet är målet att återinföra en "Forntida-Framtida" tro som baseras på idéer, dogmer, traditioner och åsikter hos kyrkofäderna i den romerskkatolska kyrkan

Under de senaste åren har jag haft tillfälle till att resa runt om i världen och tala i olika länder och besöka många gamla kyrkor som är mörka och mystiska. Dessa kyrkor grundades av den romerskkatolska eller ortodoxa kyrkan för många århundraden sedan.

²⁵ Julie B. Sevig, *The Lutheran*, "Ancient New", september 2001, <http://www.thelutheran.org/0109/page36.html>

²⁶ Ibid.

²⁷] <http://www.ancient-future.net/apcbooks.html>

I dessa kyrkor har jag sett ikoner, statyer av Maria som håller Jesusbarnet, Jesus som hänger på korset, ljus, rökelse, relikier och statyer av "helgonen". Även om det är mycket betoning på det visuella, känslomässiga och mystiska finns det väldigt lite bevis på att Bibeln någonsin lärdes ut till människorna. Om den hade det, hade det inte funnits någon betoning på utombibliska attiraljer, utomsinnliga helgonbilder, ljud och dofter.

För mig verkar det som att "emerging church" i vår tid och kyrkan som utvecklades efter att Nya testamentet skrevs är en och samma. Kom ihåg Paulus ord som finns redovisade i Apostlagärningarna:

Jag vet, att sedan jag har skilts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och att de icke skola skona hjorden. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. 28

Även om Rick Warren, Dan Kimball och dr. Robert Webber och andra är entusiastiska över "emerging church" och riktningen som den för närvarande är på väg mot är jag bekymrad över att "emerging church" kanske faktiskt är ett upprepande av vad som redan har skett i kyrkohistorien. Om mönstret fortsätter kan vi räkna med att se evangelikala protestanter bli mer och mer romerskkatolska.

Kommer emerging church att leda församlingen till den romerskkatolska kyrkan?

Det är viktigt att hålla skriften i minnet när vi tittar på en metod eller ett medel för att främja församlingstillväxt. En kristendom som inte grundas på Skrifterna är en falsk kristendom. Den kan vara ekumenisk och den kan vara framgångsrik i att attrahera många, men den är inte biblisk. Den kan till och med leda människor till att tro att de tror, men i stället följer de falska lärare och falska läror och blir bedragna.

Du vet var de få kan tillbringa evigheten, skilda från Gud!