

Några tankar kring ”Frälsarkransen” och ”Livets pärlor”

Inledning

”Pröva allt och behåll det goda” säger 1 Tess.5:21. Måttstocken är Jesus, vår Frälsare och Herre, som är enda vägen till Gud. ”Budskapet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft!” 1 Kor.1:18

Biskop Martin Lönnebos ”Frälsarkransen” har blivit mycket populär. Den finns i flera variationer – några exempel:

- ”Hjärtats fäste – Frälsarmeditationer” – en CD-inspelning med Martin Lönnebo.
- ”Runt Frälsarkransen - Två gudstjänster med musik av John L. Bell” – sånger med text och musik till varje pärla.
- ”Universums ödmjuka tjänare” – en biografi om Martin Lönnebo, där boken är uppdelad i kapitel enligt Frälsarkransens 18 pärlor.
- ”Skatten – minsta träningsboken för själen”.
- ”Själen – lilla träningsboken för själen”.
- ”Ängeln – handledning till Skatten och Själen”.
- ”Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet” med tillhörande radband, presenterar de 18 pärlorna av biskop Martin Lönnebos moderna radband, Frälsarkransen.

”Hjärtats fäste – Frälsarmeditationer”

Författare och CD-talare är biskop Martin Lönnebo.

Meditationerna över de 18 pärlorna talar om att *”vara vid Guds hjärta, få ro i sitt hjärta, få ett barmhärtigt, ett rent, ett modigt, ett trofast, ett lekande, ett glatt, ett öppet, ett stort, ett tillitsfullt, ett hoppfullt, ett saligt, ett förväntansfullt hjärta, och till sist att vila vid Guds hjärta.”*

Allt detta är fint, men ändå får den som lyssnar till ”Frälsarmeditationerna”

ett mycket diffust budskap eftersom man valt att inte visa på vem som är vägen till Gud, som ger hjärtats inre vila. **I ingen av de 18 meditationerna nämns namnet Jesus.**

Jesus sa: *”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni Honom och har sett Honom!”* Joh.14:6-7

Efter Jesu uppståndelse och himmelfärd fortsatte lärjungarna att förmedla Hans frälsningsbudskap. När ett par av dem stod inför rätta, svarade de frimodigt: *”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta!”* Apg. 4:12

Och Petrus säger: *”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp!”* 1 Petr.1:3

Några exempel ur ”Frälsarmeditationer”

”Doppärlan”

Man tackar Gud för ”*nåden, som tvättar hjärtat rent*” - men vet alla, som lyssnar/läser om vad ”nåden” innebär? Det sägs vidare att ”*det rena förenar mig med alla människor som söker*”

Nyandliga kallar sig ofta ”sökare” och att vara ”förenade med alla som söker”. Vi som funnit Jesus, söker inte längre!

”Ökenpärlan”

Bön: ”*Gud, ge mej ett trofast hjärta... Jag bekänner att jag ofta felat, förlåt mej...*”

Inget sägs om att det är Jesus som ”*förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet*” 1 Joh.1:9

”Kärlekspärlorna”

”*Ta emot kärlek, som strömmar genom universum*”.

Avses ”Guds kärlek”? Detta är närbesläktat med nyandlighetens tanke om en opersonlig gud i universum. I ”Kärlekspärlan” säger Frälsarens ögon: ”*Dina synder är dig förlåtna*”, men inget om medveten syndanöd och överlåtelse. 1 Joh 1:9

(Musiken mellan meditationerna är mer obehaglig än vilsam)

Sångboken ”Runt Frälsarkransen – Två gudstjänster” text och musik till radbandets pärlor

Författare är Leif Nahnfeldt och John L.Bell.

Ett ex. från ”**Gudspärlan**” som används i ”Frälsarkransmässan:

Sång: ”Stilla i förväntan på din skaparkraft, o Gud,
 Kärleken förändrar oss i mötet här och nu”

Röst: ”Här är Gud

Alla: Vi är här

Röst: Här är Gud

Alla: Jag är här

Röst: Gud är den Gud är

Alla: Jag är den jag är”...

”**Jag är den jag är**” är en förstärkt form av Gudsnamnet JHWE – HERREN.

I Frimurarnas Kungliga ärkegrad frågar man kandidaten: ”Broder, uppsyningsman, vad är du?”

Denne svarar: ”*Jag är den jag är*” och tar sig därmed själv det namn, som är Israels

Guds eget namn.

(Biskop Martin Lönnebo är Frimurare i högsta graden och den som utformat ”Frälsarkransen”.)

Boken ”Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet”

Bokens författare är Carolina Welin, som arbetar med kommunikation och marknadsföring i Stockholm och Carolina Johansson, som är journalist och skribent, också i Stockholm.

Martin Lönnebo står för de flesta bönderna och inspirationen.

Bokens titel (och innehåll) anger en ton, som står nära Nyandlighetens undervisning om att sätta människan i centrum, att ”*ladda sina pärlor*” för att leva ett så bra liv som möjligt.

Pärlorna i radbandet är handgjorda i Indien och köps in genom rättvisehandelsbolaget *Tara Projects*. Den viktigaste gudomen för tibetanska buddister är gudinnan Tara. Så finns det ett "Tara Center" i Indien som ger information till ett 70-tal länder om *Maitreya*, Kristus-gestalten inom New Age-rörelsen.

Inledningsvis förklaras att *"varje pärla har någonting att berätta, varje pärla har sin egen symbolik. Varje pärla bär på en hälsning – och det är inte vilken hälsning som helst utan en inbjudan från Gud, själva urkraften, någon som är större än jag"*.

"Urkraften" är ett vanligt ord inom New Age.

Idén bakom "Livets pärlor" är följande:

*"Ett nutida radband, som hjälper och påminner om det som är viktigast i livet: Att jag är en människa, att jag behöver andas frisk luft, leva i glädje och harmoni med mina medmänniskor, med naturen och med den andliga världen.... Syftet med resan är att finna Gud, men också att finna mig själv och att kunna se mina medmänniskor....Livets pärlor´ är en andlig vän, någon som finns till för dig och dina behov. Ladda dina livspärlor med just dina behov..... 'Livets pärlor´ är tänkta som ett stöd att tolka tillvaron och vår egen värld. **Samtidigt är de en länk eller en bro till Gud och den andliga världen...."***

Några exempel ur "Livets pärlor"

"Jag-pärlan"

"När du håller Jagpärlan, föreställ dig ditt innersta jag som det vackraste som någonsin skådats... När jag andas djupt, lyssnar inåt och ber Jagpärlans bön, känner jag värmen sakta sprida lugn i mitt inre. Jag får förnyad kraft och ser på min uppgift med en annan, mer möjliggörande energi."

"Lyssna inåt" och "energi" är vanligt inom New Age.

"Doppärlan"

"Dopet symboliserar människans möte med Gud, men samtidigt också omvändelse och pånyttfödelse – att bli som barn på nytt, att börja om och se med barnets nyfikna ögon....När du håller Doppärlan, ber du för barnet inom dig"

Frälsning i dopet?

"Bekymmerslöshetspärlan"

"Livskraft mäter vi oftast inte i tid – den handlar om upplevelser, känslor, glädje och gemenskap. Det är själva essensen av vår mänskliga längtan: harmoni, balans och flöde. Vi behöver stanna upp och njuta av Bekymmerslöshetspärlan lite oftare i vårt dagliga liv."

"Livskraft, harmoni, balans, flöde" = vanliga ord inom New Age.

"Kärlekens två pärlor"

"för kärleken vi får och för kärleken vi ger"

Här talas det bara om den egna kärleken.

"Uppståndelsepärlan"

"Uppståndelsepärlan får oss att hoppas när livet bär emot. Mitt i all oro över framtiden och nuet vill den påminna om det godas möjlighet att besegra det onda, om vikten av att söka ljuset. Att aldrig sluta hoppas. När du håller i pärlan tänds ett hopp och en bön om förnyelse..."

Som Guds barn har jag funnit ljuset och ska en dag uppstå i kraft av Jesu uppståndelse!

"Söka ljuset" är mycket vanligt inom Nyandligheten!

Några av avslutningsorden i "Livets pärlor"

"Trots den sekulariserade människosyn som råder, slutar inte människan fundera kring Gud. Finns det heliga? Det eviga? Finns det en kärlek som likt en kosmisk kraft håller allting samman? För att få svar på dessa frågor krävs tid och uppmärksamhet. Andlighet förutsätter närvaro. Och tid".

"Kosmisk kraft, andlighet, närvaro" är vanliga ord inom New Age.

Radband har rötter i yoga

Solveig Hendriksen, Göteborg, har i flera år studerat hinduism, kristen mystik, etc.

Hon säger i sin artikel i tidningen "VÄRLDEN I DAG" 2007-01-31, med ovanstående rubrik, bl.a.:

"Radbandet, mala, har i alla tider varit ett hjälpmedel i yogan för att hålla räkning på mantran, d.v.s. gudanamn och andra heliga ord som man upprepar för att tömma eller rena medvetandet till det tillstånd av försänkning som är förutsättningen för 'gudsmötet', både i österländsk och västerländsk mystik. En utförligare skildring av radbandets historia, förekomst och funktion från den indiska yogan till västerlandets kontemplativa traditioner ges i avhandlingen 'Stories of the Rose, The Making of the Rosary in the Middle Ages' (1997) av Anne Winston Allen.

Allen påpekar att radbandet inte är specifikt kristet. Redan på 800-talet använde sig muslimer av ett pärlband med 99 pärlor för att räkna upp Allahs 99 namn. det vann insteg i den kristna traditionen genom ökenfäderna i Egypten och Syrien, där buddistiska munkar bedrivit mission så tidigt som på 200-talet f.Kr. Under den katolska medeltiden användes radbandet främst i böner till Maria. Det var hon som var Rosen i Rosenkransen.

En av de främsta kritikerna av radbandet och Rosenkransen var Martin Luther. Undrar vad han skulle ha sagt om utvecklingen i den lutherska kyrkan?"

Under rubriken "All sorts yoga är en del av hinduismen" skriver Solveig Hendriksen i tidningen DAGEN 2006-10-31:

"det Jesus är i kristendomen, är yogan i hinduismen. Yogan är människans väg till gudomliggörelse...."

Boken "Frälsarkransen – Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva nära Gud"

Författare är biskop Martin Lönnebo. **Några exempel ur boken:**

Jungfru Maria

Det sägs om Maria att hon "i sitt hjärta begrundade Frälsarens hemligheter. Det är i hennes ödmjuka och rena anda som vi bör bruka Frälsarkransen. Låt den blomma i Andens ljus och värme. Låt den glädja Herrens moder! Känn den saliga doften från kransen!"

Överlåtelsepärlan

"Omvändelse är att överlämna sig i Guds nåd, den obegränsade. Domet är tecknet för detta."

Doppärlan

"Detta är dopets pärla, ty dopet är att lämna allt i Guds barmhärtighet, det är ny födelse i helig Ande."

Kontemplation

"P ärlorna vill visa vägen till frid. Friden är ingen liten gåva, den kontemplative står redan vid himlens port fylld av livsmod och livslust.. Även du, en vanlig människa, bär på möjligheten till kontemplation. Den form av efterföljelse som är den innersta i Frälsarkransen, dess slutmål, är den mystiska. I den mysteriösa läsningen av Frälsarkransen är den kristne redan i himlen. Det är kontemplation."

(En definition på kontemplation: *"Kontemplation är menat, enligt katolska mystiker, att kunna ta emot en Guds Kunskap genom att tömma sitt sinne och bara ta emot en kunskap från Gud. Det sker, menar man, genom att tömma sitt förstånd och ta emot."*

Precis som t.ex. i Yoga-meditationer!)

Ingen "Jesus-pärla"!!

I "Frälsarkransen" är JAGET i centrum – man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt. Det talas inte om frälsning. **"Jag-pärLAN" ges stort utrymme men däremot finns det ingen Jesus-pärLA.**

"Frälsarkransen" ger en stunds ro från jäkt och stress, men går helt förbi evangeliets kärna. Man kommer till Gud med sin bön, men inget om att man kommer till Honom genom Jesus, som är enda vägen till Gud.

"Frälsarkransen" tar också bl.a. upp om den heliga tystnadens välsignelse och att Guds fullkomlighetskrav är ouppnåeligt, men utövaren får inte veta Bibelns sanning: *"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."* Joh 1:12

"Ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet"

Biskop Martin Lönnebo förklarade i Vadstena Klosterkyrka 1999 då "Frälsarkransen" introducerades att man nu inom den protestantiska svenska kyrkan tagit fram ett radband – något som finns i alla andra världsreligioner – och betonade vikten av att hitta ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet.

"Det var därför vi valde Frälsarkransen, för Frälsaren har vi alla gemensamt" menade biskop Martin Lönnebo.

Radbandet har sina rötter i yogan och måste alltså vara uteslutet för en kristen!

Jesus sa: "Se till att ingen bedrar er!"

"Ringaste barn, som beder, lever oändligt tryggt" – det räcker!

Evy Juneswed
Grännavägen 30
561 34 Huskvarna
Tel. 036-28056 - 070-5481889
e-post: evy.juneswed@globalnet.net